

# Bevrijdings- en ontmoetingsdienst

Op zondag 5 mei is er in Nieuwdorp een bijzondere, feestelijke dienst met als thema "Bevrijding". Onze vroegere predikant Siebe Roozenboom zal de dienst leiden. Adri van Oosten, Rowenna Otte en haar muzikale partner Julio geven de dienst met hun optredens nog meer kleur. Adri leest enkele gedeeltes voor uit zijn boek "Nieuwdorp in oorlogstijd". Rowenna en Julio verhogen het feestelijk gevoel met zang en muziek.



We verwachten een volle kerk, want we nodigen niet alleen de Nieuwdorpers uit, maar ook hen die hier voorheen woonden, maar kort of lang geleden zijn verhuisd.

Daardoor wordt het ook een **ontmoetingsdienst** met de kenmerken van een reünie. Na de dienst is er volop tijd voor ontmoeting en ophalen van herinneringen met koffie, thee en broodjes etc.

Tijdens de nevendienst kunnen de kinderen aan de slag met kleurplaten, die zijn geïnspireerd op een bevrijdingsfeest aan de Ring op ons dorp.

Omdat er mensen zijn die van ver komen begint de dienst, een half uur later dan gewoonlijk, om **10.30 uur**.

We hebben ons best gedaan om adressen op te sporen, maar we realiseren ons dat we met de uitnodigingen die we versturen niet allen die we zochten zullen bereiken. Daarom vragen we om dit bericht door te geven aan familieleden en geïnteresseerde kennissen.